

Filmpje draaien?

Filmpje kijken in je bed op een barre, regenachtige avond... wie houdt er niet van? Na je werk thuiskomen, je in de zetel ploffen en televisie kijken, wat een genot. Al jaar en dag innen we bijna dagelijks onze portie beeldmateriaal, maar... wie staat er liever achter de camera? We spraken met Werner Van Den Bulck, voorzitter van de Koninklijke Heistse Filmclub. Je raadt het juist, om zelf te filmen hoef je niet in Hollywood te wonen!



Werner Van Den Bulck & Willy Huygens

Werner, wat doet de filmclub zoal?

Werner: De Koninklijke Heistse Filmclub bestaat sinds 1952. In feite is het een hobbyclub voor film liefhebbers, die zich bezighoudt met alles wat met filmen te maken heeft. Dat gaat van acteren over filmen tot het monteren en het verspreiden van de creaties.

Waarin verschillen jullie van andere filmclubs?

Werner: In tegenstelling tot vele Vlaamse filmclubs zijn wij een zeer moderne club. We werken met High Definition camera's, gebruiken de

nieuwste montagetechnieken en maken optimaal gebruik van nieuwe media zoals YouTube om onze films met een zo groot mogelijk publiek te delen. Bovendien hebben we ook enkele jonge talentvolle clubleden, wat zeker niet in elke filmclub het geval is.

Is jong talent een troef binnen de club?

Werner: Uiteraard! In feite is elk nieuw talent een troef voor de club, of die persoon nu 16, 34 of 45 jaar oud is. Jonge leden houden de clubgeest jeugdig en creatief. Bovendien zoeken we niet alleen personen die willen filmen; ook acteurs, muzikanten, tekstschrijvers of creatieve geesten mogen ons zeker contacteren!

Wat zijn de voordelen van een club?

Werner: Binnen de club leren we vooral heel veel van elkaar. Je hoeft ook geen ervaring te hebben met filmen om lid te worden, de club voorziet voldoende opleidingen en biedt je ook de mogelijkheid om te werken met professioneel materiaal. Het leukste is echter wanneer je eigen creaties met veel trots kan voorstellen aan het publiek, dat is waar we het voor doen.

Wat is jullie specialiteit?

Werner: Binnen de club doen we alles: speelfilms, videoclips, documentaires,

reportages,... Zolang het maar iets leukers betreft! Als ik dan toch een specialiteit moet opgeven, zijn dat onze reportages over evenementen of portretten van interessante Heistenaars. Hieraan werken we telkens met meerdere mensen. We filmen met 2 à 4 camera's en doen ook interviews met de hoofdpersonages. Een moeilijke opgave, maar wel de ideale manier om te leren samenwerken. Zeer leuk!

Jullie nemen deel aan wedstrijden, maar op 28 januari organiseren jullie zelf een wedstrijd...

Werner: Dat klopt. Op zaterdag 28 januari organiseren we onze jaarlijkse filmwedstrijd in de polyvalente zaal van CC Zwaneberg, een uniek toonmoment. Alles zal die avond de revue passeren, van speelfilms tot reportages. Op het einde van de avond roepen we een winnaar uit, maar elke deelnemer krijgt een prijs. Deelnemen is belangrijker dan winnen, toch?! Bovendien maken ook de toeschouwers kans op een prijs. Kom zeker kijken, het wordt een fantastische avond!

Wij zullen er zijn! ↩

Voel jij je geroepen tot de filmwereld?

Word lid of vraag meer informatie:

www.filmclubheist.be

info@filmclubheist.be

Redactie & fotografie:
Stéphanie Van Campenhout